

Toaletten Barre och Guska-Sixten

Det var en gång en elegant toa som var gyllenbrun med en spolknapp gjord av äkta guld från guldgruvan i den Kinesiska byn Yao-changhong. Toaletten ägdes av den gamle grå och slitne gubben Anders Svensson. Han är pensionär nu, men har jobbat som taxichaufför i mer än 20 år. Anders Svensson var ogift och hade inga barn. Den gamle grå och slitne gubben älskade sin toalett, eftersom den var så stor, snygg, ståtlig, kattig och gyllenbrun. Han hade haft toaletten i ungefär 27 år, 2 timmar, 17 minuter, 31 sekunder och 4 mikrosekunder. Anders kallade toaletten för Barre, men egentligen så heter toaletten Baron von Bajskorv. Baron von Bajskorv kommer från en rik släkt där alla toaletter var av äkta guld, men eftersom Barre bara var gyllenbrun så blev han förkastad av sin familj. Det var en väldigt berömd toalettssläkt. Baron von Bajskorv har många släktingar från Italien, Barres morbror var toalett hos Michael Jackson och hans mormor hade varit toalett åt Zlatan. Barre tyckte själv att han var väldigt snygg, eftersom han hade en äkta guldspolknapp av äkta kinesiskt guld.

Toaletten hade faktiskt födelsedag just precis denna dag. Toaletten gillade bara toalettpapper, och inte vilket toalettpapper som helst utan bara lyxtoalettpapper med regnbågsmönster. Ja, han gillade ju guldpaper också, såklart. Det regnbågsmönstrade lyxpappret kunde bara köpas på Gregers affär som låg i Gregers coola (och lite läskiga) källare. Affären låg på andra sidan gatan, sett från Anders Svenssons hus. Det var en mycket skum affär men den modiga gamle grå och slitne gubben Anders Svensson vågade gå dit, fast såklart bara på måndagar. Måndagar är ju jättetråkiga och dessutom så är Greger inte i affären på måndagar. Det är självbetjäning då så då passar Anders Svensson på att handla i lugn och ro. Han brukar köpa Regnbågsmönstrat lyxtoalettpapper, ibland guldpaper (men inte så ofta eftersom det är så dyrt), tobak, läsk, tidningen, 3 kg potatis och ett paket färdig lasagne.

Anders hade köpt extra mycket papper till toalettens viktigaste födelsedag eftersom en toaletts tjugosjunde födelsedag var den viktigaste födelsedagen i en toaletts liv. Just denna dag så ville Anders inte ens använda toaletten, så han kissade på golvet istället. Han la jättemycket lyxigt regnbågsmönstrat papper i toaletten. Ungefär tre och en halv rulle blev det.

Toaletten Barre blev ledsen för att Anders inte använde honom på rätt sätt, men Barre svalde ändå glatt det regnbågsmönstrade pappret.

Plötsligt så kom Barres bästa kompis, hunden Guska-Sixten och torkade upp kisset med hushållspapper, en tysk Ikeahandduk och en urtvättad Hammarbyfotbollströja. Sedan så spolade Guska-Sixten ned hushållspappret, den tyska Ikeahandduken och Hammarbyfotbollströjan i toaletten Barre.

-Neeeeej! Skrek Anders Svensson när Barre svämmades över och dessutom sprack itu!!!

Chockade stod Anders och Guska-Sixten och tittade på när Baron von Bajskorv splittrades i arton gyllenbruna delar.

Det går ju inte att spola ner tyska Ikeahanddukar, urtvättade Hammarbytröjor och hushållspapper. Egentligen inga handdukar, tröjor eller hushållspapper alls, faktiskt. Det blir ju stopp då.

Anders Svensson var otröstlig. Han skyllde allt på Guska-Sixten och spolade ner honom i avloppet där den trasiga toaletten en gång stod. Guska-Sixten skrek högt på vägen ner i avloppssystemet:

-Snälla, Mamma!

Efter att ha lugnat ner sig lite, så såg Guska-Sixten sig omkring och ropade:

-Skit också, shit happens. Han satt fast i röret!

Anders Svensson tog med sig alla arton gyllenbruna delar av Baron von Bajskorv och åkte till toalettlasarettet i Falun.

På toalettlasarettet så lagade den uttråkade toalettikern Ulla Barre. Det var nämligen rätt sällan som någon toalett kom och fick vård på toalettlasarettet. När hon var klar så syntes bara ett stort ärr på Barres baksida. Hon var en skicklig toalettiker, faktiskt näst bäst i världen.

Anders Svensson tog med sig Baron von Bajskorv hem igen. Han ångrade lite att han hade spolat ner Guska-Sixten i avloppet. Anders kom på att Guska-Sixten hade ett väldigt dyrt halsband på sig. Den ångerfulle Anders Svensson dök ner i avloppet och fick tag på Guska-Sixtens långa, ludna svans. Nere i röret så drog Anders Svensson upp hunden och sa förlåt till honom. Han lovade att Guska-Sixten fick dricka hur mycket vatten som helst från Barre i framtiden. Dessutom så byggde Anders en läskmaskin på Baron von Bajskorv så att han själv kunde dricka läskeblask när han var på toaletten. Läskmaskinen hade massor med roliga och goda smaker.

Sedan så levde de lyckliga i alla sina dagar.